

## ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ!

Αναρτήθηκε από τον/την Δ'1

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2011 12:49 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2011 20:38

---

### «Αναμνήσεις από το καλοκαίρι που πέρασε»

Το καλοκαίρι αρέσει σε όλους, είναι τέλειο, είναι ρομαντικό, τρώμε παγωτά, τρώμε καρπούζια και πεπόνια, κάνουμε μπάνια στη θάλασσα, δεν πάμε σχολείο, πηγαίνουμε διακοπές και ιδρώνουμε από τον ήλιο και τη ζέστη. Γι' αυτό ποτέ δεν ξεχνιέται.

Εμείς το καλοκαιράκι που πέρασε κάναμε πολλά ωραία και σπουδαία πράγματα και περάσαμε τέλεια.

#### 1<sup>η</sup> ομάδα: Παρατσούκλι: «Οι καβουρίνες» (Ραφαέλα, Κλάρα, Ελένη).

Εμείς οι «καβουρίνες» είδαμε στη θάλασσα ένα χταπόδι κι ένα κοχύλι και το πήραμε στο σπίτι μας. Βρήκαμε ένα κοχύλι στην παραλία, το πήραμε και το κάναμε κολιέ.

Σας αφιερώνουμε ένα δίστιχο ποιηματάκι:

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τι χαρά μας έχεις φέρει;

Καλοκαίρι, καλοκαίρι τι παγωτά μας έχεις φέρει;

#### 2<sup>η</sup> ομάδα: Παρατσούκλι: «Η σούπερ τετράδα» (Δημήτρης Β., Δημήτρης Κ., Ελπίδα, Συμεών).

Εμείς η «σούπερ τετράδα» βρήκαμε ένα χώρο στο εξοχικό μας, φτιάξαμε ένα γήπεδο και παίζαμε μπάλα με τους φίλους μας. Πήγαμε διακοπές στην Κυπαρισσία και είδαμε στη θάλασσα μια θαλάσσια χελώνα. Βρήκαμε κι έναν ιππόκαμπο. Το βράδυ ξαπλώναμε στην παραλία και βλέπαμε τ' αστέρια στον ουρανό.

Σας αφιερώνουμε ένα δίστιχο ποιηματάκι:

Καλοκαίρι, καλοκαιράκι

πότε θα ?θείς ξανά για να φάμε παγωτάκι;

#### 3<sup>η</sup> ομάδα: Παρατσούκλι: «Οι ροκάδες» (Βασίλης Κ., Βασίλης Τσ., Κωνσταντίνος, Γιάννης).

Εμείς οι «ροκάδες» πήγαμε ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Κάναμε βουτιές και βρήκαμε ένα μαγικό κοχύλι. Οδηγήσαμε ένα κροσάκι (μικρό μηχανάκι). Μάθαμε να κάνουμε βουτιές.

Σας αφιερώνουμε ένα δίστιχο ποιηματάκι:

Καλοκαίρι, καλοκαιράκι μου

είσαι γλυκό σαν το γλειφιτζουράκι μου.

#### 4<sup>η</sup> ομάδα: Παρατσούκλι: «Οι γρανίτες» (Λυδία, Ειρήνη Μ., Ειρήνη Π.).

## ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ!

Αναρτήθηκε από τον/την Δ'1

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2011 12:49 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2011 20:38

---

Εμείς οι γρανίτες γνωρίσαμε δυο καλές φίλες: τη Νάγια και την Αργυρούλα. Ο παππούς σχεδόν πέθανε και ξαναζωντάνεψε. Κάναμε διακοπές στο Τολό και την Καλαμάτα.

Το καλοκαίρι αυτό δε θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θα περιμένουμε να περάσουν το φθινόπωρο, ο χειμώνας και η άνοιξη για να ξανάρθει το επόμενο γλυκό καλοκαιράκι.

*Σας χαιρετούμε με αγάπη  
και σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.  
Η Δ'1 τάξη του 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων*

*(θα τα ξαναπούμε)*